

Hoorn, 1 april 2020

Brief van de Penta-directeur

Beste leerlingen van Pentascholen,

Wil jij deze brief van mij lezen? Ik wil je uitleggen waarom je nog steeds niet naar school terug kunt komen. De coronacrisis is nog niet over. We moeten nog voorzichtig zijn en thuisblijven. Zodat we andere mensen niet 'aansteken' of besmetten met het virus. Het duurt wel lang hoor, in ieder geval tot 1 mei. En ik dacht, dat vinden jullie vast niet leuk, jij bent niet blij...

Want scholen zijn vaak vooral gezellig, je ziet er je vrienden – juf of meester en je hebt er veel lol. Natuurlijk leer je er ook wat, maar wij zien en horen dat jij dat thuis – in het afstandsonderwijs nu ook wel doet! Goed van je!

Ik stuur je een gedicht, heb ik niet helemaal zelf gemaakt.... Ik las het bekende gedicht 'Lieve Ari' van Jules Deelder – hij schreef dit voor zijn dochter. Ja, zij heette Ari, beetje raar, hé? Maar de leerlingen van Stichting Penta, die noemen wij meestal 'Emma' (ook als ze niet allemaal zo heten, grapje!). Jullie begrijpen dit gedicht vast wel. Misschien vind jij het leuk om zelf ook eens naar gedichten te zoeken – dat is weer eens wat anders dan boeken lezen. Lijkt mij leuk als jij misschien zelf ook eens een gedicht maakt... En dat je die dan naar mij (Stichting Penta) terugstuurt? Dat is mooi, dan zetten wij gedichten op onze website. Dan kunnen we allemaal iets van elkaar lezen.... en leren natuurlijk ☺!

Ik wens jou veel (lees- en leer)plezier, ook al moet je thuisblijven! Maak er maar wat van, samen met je ouders, broers of zussen, in deze bijzondere tijd.

Met hartelijke groeten, Gea Koops (bestuurder stichting Penta) (info@stichtingpenta.nl)

Aan Emma (van 12 jaar oud) of Youssef / Maarten

Lieve Emma, of (jouw eigen naam – natuurlijk!)

Wees niet bang,
de wereld draait rond
en dat doet-ie nog lang.

De mensen zijn ziek,
worden weer gezond,
raak niet in paniek
de wereld draait –
ook met Coronavirus –
nog steeds en steeds weer rond.

We redden het wel samen,
samen zetten we ons in
en blijven binnen –
dat is het begin,
Emma, Youssef – Maarten,
geloof d'r maar in.

We kunnen niet naar school,
ook al willen we graag
bij onze vrienden zijn
en is het zonder school niet zo fijn.

Het wordt weer lente
seizoenen keren weer –
het gaat echt over, op een keer.

Dan mag je weer terug naar je eigen klas
juf en meester – en samen naar school,
dan wordt het weer zomer
en goed zoals het was!

Daarom, lieve Emma,
heb nog wat geduld –
wacht rustig af
houd hoop en geloof,
je wens wordt vervuld.

Voor als je voorgelezen wilt worden, maar niemand heeft er tijd/zin in:

<https://www.youtube.com/watch?v=cB98ucf5Tj0>

Koning van Katoren, het hele boek (!) voorgelezen door Jan Terlouw

<https://www.youtube.com/watch?v=T38Bet2XKyY>

De Brief voor de Koning, Tonke Dragt (1 hoofdstuk voorgelezen door juf Suzanne van Woudenberg)

Tip: de spannende filmserie 'Brief voor de Koning' naar het boek is nu op Netflix te zien

Actie #mijnhartvoordezorg – beschilder een t-shirt en doe mee

<https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/143506/doe-jij-ook-mee/>



EMMA